



Patrik Lindenfors om Skolan och religion

Scenen som julkrubban skildrar är en myt - inte vetenskap

Publicerad: 2011-12-22, Uppdaterad: 2012-12-07

Om författaren:

Patrik Lindenfors är evolutionsbiolog och aktiv i Humanisterna. Han är just nu aktuell med boken [Samarbete](#).

Ingenstans i bibeln står det att Jesus föddes i ett stall. Det står bara att han lindades och las i en krubba. Det står heller inte hur många de vise männen var - det står bara om "några österländska stjärntydare" i Matteusevangeliet. Lukasevangeliet talar istället om "några herdar" och de hälsar på i ett hus, inte ett stall. Slutligen har man ingen aning om när Jesus föddes, men det är rätt säkert att det inte var i jultid.

Den första julkrubban lär ha skapats av S:t Fransiscus år 1223, mer än tusen år efter att Jesus påstås ha fötts. Han gjorde det för att han ville att julen skulle handla mer om Jesus istället för det traditionella givandet av gåvor. Redan då försökte kristna monopolisera julfirandet. Seden med julkrubbor blev populär i kyrkorna och spred sig över kristenheten. Helt har man dock inte lyckas utrota den ursprungliga festen vilket vårt nutida givande av julklappar är en påminnelse om.

Problemet med att vilja basera en julkrubba på vetenskap är att berättelsen om Jesus födelse är en *myt*, ingen verklighetsskildring. I Nationalencyklopedin definieras myt så här: *i religiöst språk en berättelse om ett gudomligt skeende som har en grundläggande betydelse för människans tillvaro och ger mening åt denna; det rör sig här om egentliga myter om världens skapelse och undergång, människans och samhällsordningens tillkomst, dödens och det ondas ursprung, frälsningen.*

Om Per Ewert verkligen undrar om det är verklighet eller myt som bibelns julevangelier skildrar så har bibelförfattarna lämnat några subtila ledtrådar. Historien börjar med att en ängel befruktar en oskuld. Redan där bör man fatta misstankar men det kommer mer. En stjärna trotsar alla kända naturlagar och flyttar sig över himlen för att visa vägen till ett hus. Sen kommer fler änglar, nu talar de med sovande herdar. När till sist en himmelsk här sjunger Guds lov torde saken vara klar - det här är ingen verklighetsskildring, utan just en myt, i begreppets alla betydelser.

Det är ett rätt spektakulärt och roande självmål som Per Ewert gör när han begär mer vetenskapliga julkrubbor. Men läser man hans text står det snart klart att det inte är vetenskap han efterfrågar, han vill bara inte att koranens Jesuskildring ska få vara med vid juletid. Inget annat än illa maskerad islamfientlighet med andra ord. I konkurrensen myter emellan är

"sanning" ett väldigt svävande begrepp.



Patrik Lindenfors (30 artiklar)

58 kommentarer I kommentarsfältet har kommentatorn juridiskt ansvar för sina inlägg.

Det är oerhört modigt att våga ifrågasätta den kristna kulturen och därigenom hetsa mot alla kristna. Imponerande!

[f](#) [t](#) [Permalänk](#) | [Anmäl](#) #51 Bo T, 2011-12-23, 10:32

Patrik Lindenfors slår in öppna dörrar. Inget av det han skriver är särskilt kontroversiellt eller obekant för oss kristna. Att Jesus inte föddes i ett stall har vi vetat länge. Den äldsta traditionen säger att han föddes i en grotta. Att det inte står att de vise männen är tre fick jag veta när jag gick i söndagsskolan, bara att gåvorna var tre. Att det i Matteus står att de kom till ett hus kan ju bero på att de anlände ett antal veckor efteråt och då hade det blivit ledigt i härbärgat.

Och att Jesus inte föddes den 25 dec vet varenda konfirmand, datumet valdes för att konkurrera ut en romersk högtid.

När det gäller Betlehems stjärna så är en förklaring att det var en planetkonjunktion som inträffade år 7 fkr (Patrik glömde nämna det kontroversiella avslöjandet att Jesus inte föddes år 0). En annan spekulation är att det var en supernova som inträffade år 5 fkr.

Allt det som Patrik redogör för kan man få veta genom att läsa bibeln och det brukar de flesta av oss kristna göra.

[f](#) [t](#) [Permalänk](#) | [Anmäl](#) #52 Tobias Bäckström, 2011-12-23, 10:58

Ändra detta o byt ut det mot Islam och dess sagor så har skribenten en dödsdom över sig omgående!

[f](#) [t](#) [Permalänk](#) | [Anmäl](#) #53 Roger Sjöman, 2011-12-23, 10:58

Årtsoppa på torsdagar är inte heller baserat på någon vetenskap. Det skulle lika gärna ha varit onsdagar som gällt.

Vad kallas sånt här för? Tradition, sed, bruk, kultur.. You name it.

[f](#) [t](#) [Permalänk](#) | [Anmäl](#) #54 Janne Berggren, 2011-12-23, 11:08

Bo T. Tack för ditt värdeomdöme. När jag blir äldre kanske jag blir lika modig som du.

Tobias. Det flesta kristna har väldigt dålig kunskap om vad som står i bibeln. Det finns till och med en amerikansk undersökning som visar att ateister kan mer om bibeln än kristna. Vi brukar råda de som funderar över rimligheten i sin tro att faktiskt läsa bibeln (eller koranen)